



Hösten 2015 kom ett stort antal människor på flykt till Sverige för att söka skydd. Många av dem var ensamkommande barn. Myndigheter och institutioner, vars verksamheter inte var dimensionerade för omfattningen, sattes på prov. Alla samhällskrafter mobiliserades för att ge tak över huvudet, mat och skolgång. Men hur blev det? Och vad hände sen?

Vi såg dem komma

Den 4 januari, på dagen två år efter att Sverige stängde sina gränser, släpps boken "Vi som såg dem komma".

En antologi om det svenska flyktingmottagandet från 2015 och framåt sett ur olika yrkesrollers perspektiv. Boken presenteras av författaren Malin Edgren

Hörsalen, Värmlands Museum, torsdagen den 4 januari kl 18-20

Medverkar gör flera intressanta talare på temat svenskt flyktingmottagande. Förutom representanter för Röda Korset, Svenska kyrkan och Rädda Barnen medverkar Per-Inge Lidén (Mp), fristadsförfattaren Asad Buda, Leif Persson, Monirah och Dahyu Hashimi, Riksteatern Värmland. Innehållet den här kvällen ger också en grund för utvecklingsarbete när det gäller samverkan mellan olika aktörer.

Antologin är en del av ett vittnesbörd över en viktig, omvälvande utveckling i Sveriges nutidshistoria. Det är personliga berättelser av några av de som såg flyktingarna komma.

Medverkande författare: Carola Jansson, Joakim Rolf, Lina Österman, Malin Edgren, Maria Fryke, Tommy Bodén. Förord av historieforskaren Dick Harrison

Intresserad? Anmäl ditt deltagande till malin@malinedgren.se, tel 0702-21 80 71.

Tre viktiga aktörer i civilsamhällets flyktingmottagande hälsar alla välkomna!



Rädda Barnen



Röda Korset

Svenska kyrkan