



## **Vi som såg dem komma**

Publiceras i BTJ-häftet nr 24, 2018.

**Lektor** Ulf Pauli

### **Recension**

I den lilla behändiga boken *Vi som såg dem komma* berättar yrkesverksamma personer om sina möten med flyktingar, inte minst ensamkommande barn, som anlände till Sverige i stort antal under sommaren och hösten 2015. Författarna representerar yrken i den kedja av representanter för det svenska samhället på kommunal nivå som de asylsökande möter: en socialsekreterare, en överförmyndarhandläggare, en samordnare på ett boende för asylsökande, en god man, en samordnare på en mottagningsenhet för grundskolan samt en lärare. Lundahistorikern Dick Harrison medverkar med ett förord som kortfattat berättar om invandrare som kommit till Sverige alltsedan inlandsisen drog sig tillbaka. Boken utgör en välskriven och engagerande motvikt när det gäller den svenska flyktingmottagningen till massmedias fokusering på de svårigheter som mötte Sverige när landet under några månader fick ta emot omkring 163.000 asylsökanden från främst Syrien och Afghanistan. Förutom ett foto på författarna saknas illustrationer.

**Vi förbehåller oss rätten att vid behov korrigera recensionstexten. Citat ur recension är tillåtet i enlighet med upphovsrättslagens regler.**

**Vid citat ska BTJ:s och lektörens namn samt BTJ-häftet anges. Citatet får inte omfatta hela recensionen, och det får inte heller ge en missvisande bild av recensionen. Vid tveksamheter beträffande rätten att citera kontakta vänligen BTJ.**

**Vänliga hälsningar**

**BTJ**